

“De opstanding in het denken”

Paas voordracht door Wim Wolbrink, voorafgegaan door het sprookje “De Gouden veer” en een meditatie



Wim Wolbrink:

Veel mensen verlangen ernaar dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Veel mensen weten intuïtief dat er ook een wereld van de ziel en geest is. De “Filosofie van de Vrijheid” is een moderne sleutel tot die andere wereld. Het boek laat de weg ernaartoe zien. En ieder mens kan die weg gewoon bewandelen en is zeer geschikt voor de materialistisch georiënteerde westerse mens.

Denken

Denken is het aangrijpingspunt. Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn waarnemingen zijn. Hierin toont zich de grootsheid van de mens. Als een oneindig mooi wezen, dat als goddelijk beschouwd moet worden. Het denken van de mens is volgens R. Steiner in zichzelf gegrond en autonoom aanwezig. Hij stelt dat gedachten ingrijpen op de menselijke fysiologie. De mens is een geestelijke bron die gehuisvest is in een stoffelijk lijf. Dit staat tegenover de visie van de neurologie. Die is dat gedachten oppoppen in de hersenen als gevolg van een fysiek proces. Steiner nodigt met zijn “Filosofie van de Vrijheid” de lezer uit om die geestelijke bron in al zijn grootsheid te activeren.

In deze lezing neemt de verteller de luisteraar mee via het verhaal “*De gouden veer*” naar de diepten van de menselijke ziel. Uiteindelijk kunnen we in de ziel een plek waarnemen waar de pure scheppende geest waar te nemen is. Een geestelijke activiteit die geheel in zichzelf gegrond is en door niets bepaald wordt. Dit waar te nemen wordt door de ziel als een geboorte beleefd, als een opstanding en moet wel gevierd worden.

